

The Last Poem

1.

velen wachten op het laatste gedicht
waarin de oorlog
overwonnen wordt verklaard

maar vredeswensen zijn zinloze klanken
als wij ons zelf niet de moeilijke taak geven
ons samenleven wezenlijk te veranderen
en wij niet grondig anders gaan goedleven

het laatste gedicht laat nu al
de grote woorden weerklinken
nodig voor de eeuwige vrede

2.

wat goed is, is moeilijk
en weinig is beter dan vrede:
voor de vrede is zo veel nodig

*

mensen wier verstand zegeviert
op verwoestende gevoelens
- mensen die onpartijdig zijn

mensen die waarlijk weten
dat ze op één wereld wonen
- mensen die oude verdeeldheid vergeten

mensen die wereldburgers worden
in de ware betekenis van het woord
- mensen die zich in één staat verenigen

mensen die hun rechten behoeden
maar evenzeer hun plichten beseffen
- mensen die samen beslissen over wetten

mensen die wapens enkel gebruiken
om hun wereldwetten te bewaken
- mensen die atoomwapens wraken

mensen die verantwoordelijkheid geven
gelijkelijk aan mannen en aan vrouwen
- mensen die gelijke posities bewaren

mensen die niet meer vragen
dan de aarde duurzaam kan dragen
- mensen die met minder tevreden zijn

mensen die niet meer nemen
dan de anderen kunnen claimen
- mensen die welvaart gelijk verdelen

mensen die vooral streven naar waardering
en naar zin en die even rijkelijk geven
- mensen die sober goedleven

mensen die vrij het leven beschouwen
en toch verstandhouding goed bewaren
- mensen die andere visies verdragen

*

wat moeilijk is, is makkelijker dan gedacht:
wat nodig is voor de vrede
is wat vreugde geeft.

Paul Gordyn